

DUITSE STAANDE KORTHAAR
KENNEL VAN DE SLOTBOSSE - HEIDE
Eric en Gerda Mulders

DUITSE STAANDE KORTHAAR

Donderdag, 3 januari 2013.

Isa is hoog loops en Guus is helemaal hotel de botel de laatste paar dagen. Hij is enorm verliefd op Isa, maar het lijkt wel of hij er een extra minnares bij wil, want Luna vind hij toch ook wel erg leuk. Voor de zekerheid maak ik een afspraak met de dierenkliniek in Roosendaal, want Luna heeft verborgen loopsheden en alleen reuen of een progesterontest kunnen nu verraden of ze loops is.

Ik vind het best spannend, want op 13 februari 2013 wordt Luna 8 jaar en is ze te oud voor een nestje. De tijd gaat dus dringen, mochten we nog een nestje met Luna willen, dan moet de loopsheid zich toch wel rap aandienen. We wachten er eigenlijk al jaren op en met ons een aantal mensen die speciaal op een pup van Luna wachten. Pas sinds vorig jaar zijn we er achter gekomen dat Luna verborgen loopsheden heeft en niet zoals wij dachten, gewoon niet meer loops werd.



Om 11 uur sta ik bij de dierenkliniek en ook daar merk ik, dat de aanwezige reuen Luna toch wel erg leuk vinden. Zodra we worden binnen geroepen, wordt Luna helemaal nagekeken en het bloed wordt afgenomen. En ja, dan wordt het afwachten.

Ondertussen hebben we vanmiddag ook een afspraak staan met de familie Kiela. Zij komen kennis maken met onze honden en ons. Ze willen graag een Korthaar pup en zijn zich aan het oriënteren. Tijdens dit gezellige gesprek gaat m'n GSM en ik zie dat het de kliniek is. Heel nonchalant loop ik even naar kantoor en beantwoord het gesprek. De progesteronwaarde is minuscuul gestegen (0,49) en eigenlijk dus gewoon loos alarm. Stiekem baal ik een beetje, zet m'n vrolijke gezicht weer op en laat het op me inwerken. Zodra de familie Kiela is vertrokken bel ik alsnog de kliniek een keer en overleg wat nu slim is om te doen.

Het advies is Luna bij Isa in de buurt te houden en Guus als graadmeter te houden. Ja, meer kunnen we natuurlijk ook niet doen.

Woensdag, 9 januari 2013.

Eigenwijs als ik ben, heb ik opnieuw een afspraak gemaakt bij de kliniek. Naar mijn gevoel zwelt Luna iets op, al verliest ze nog steeds geen bloed. Guus daar en tegen is nu helemaal van het padje. Als Isa of Luna niet in de buurt van hem zijn, zingt hij alles bij elkaar. Ze moeten gewoon allebei bij hem in de buurt zijn. Wat een mafkees.

Om 9 uur sta ik opnieuw bij de kliniek. Ik heb er voor gekozen om Luna helemaal goed na te laten kijken en heb om een echo gevraagd. Op deze manier wordt ze eens goed doorgelicht en weten we in ieder geval zeker dat ze inwendig geen afwijkingen heeft. Al snel blijkt dat haar organen en baarmoeder er goed uitzien. Haar eierstokken zijn helaas niet makkelijk te vinden. Als we haar licht op haar zij draaien, blijken ze verstopt te liggen tegen haar ruggenwervels. Ook haar eierstokken zien er goed uit en tot verbazing van de dierenarts lijken er follikels aanwezig te zijn. En ja, wat zijn follikels? Nou, dat zijn dus rijpende eicelletjes. Met andere woorden.....Luna's loopsheid is wel degelijk aan de gang. We besluiten een progesterontest

te doen, waaruit later blijkt, dat deze inderdaad is gestegen naar 1,93. Nog lang niet hoog genoeg, maar de stijging is er.

Vrijdag, 11 januari 2013.

Opnieuw naar de kliniek voor een progesterontest. Het moet deze ochtend gebeuren, want vanmiddag vertrekken we naar Frankrijk om Guus weg te brengen. Guus gaat weer een paar weken trainen in Andalusië en vertrekt op zondag vanuit Frankrijk. Da's in ons geval eigenlijk niet handig met een teefje, die tegen het dek tijdstip aanzit, maar het is niet anders. In geval van nood blijf ik thuis en rijd ik met Luna naar het noorden en Eric met Guus naar het zuiden. Gelukkig blijkt de waarde van de progesteron niet al te gek te zijn gestegen (2,38) en kunnen we samen richting Frankrijk. Luna nemen we voor de zekerheid ook mee, mochten we vermoeden dat het allemaal toch te rap gaat, dan rijden we zondag in één ruk door naar Holten. De eigenaar van de reu is al op de hoogte gebracht, dus dat gaat goed komen.

Maandag, 14 januari 2013.

We hebben het risico genomen en afgewacht tot vandaag met de 4^e progesterontest. Achteraf is het allemaal goed afgelopen, maar het is allemaal wel krap geweest. De waarde is afgelopen weekend explosief gestegen en inmiddels zit Luna op haar top (12,7). Met andere woorden.....als de sodemieters naar Holten.

We hadden geen slechtere dagen uit kunnen zoeken. Ze verwachten vandaag en morgen bakken sneeuw en de files zijn enorm. Daarnaast kan ikzelf niet mee (het schijnt dat er ook af en toe nog iemand voor de kinderen moeten zorgen en het bedrijf draaiende moet houden) en Eric gaat dus alleen op pad. Gelukkig blijft Eric de sneeuw een beetje voor en als hij aankomt in Holten bij Marcel en Iwona, is de omgeving daar nog groen en ligt er bij ons een centimeter of 10.

Deze keer hebben we gekozen voor een Poolse reu. Vooral zijn bouw (zware bone), jachtverstand, stabiliteit en karakter spreekt ons erg aan. Zijn naam is Archie Keiviento en hij heeft zich op vele disciplines al bewezen.



Vroeg in de avond wordt de eerste dekking gedaan met Luna en Archie. Deze dekking verloopt niet helemaal soepel en later op de avond willen ze het nog een keer proberen. Ondertussen gaat Eric mee naar de honden training van één van de honden van Marcel en Iwona en vermaken ze zich prima. Na de training vindt er een goede dekking plaats en na een gezellige borrel (heb ik vernomen) heeft Eric, heerlijk daar

geslapen.

Dinsdag ochtend vindt de laatste dekking plaats en kan Eric weer richting huis. Inmiddels heeft de sneeuw ook Holten bereikt en staat heel Nederland vast (want ja, ons kikkerlandje kan natuurlijk die "onverwachtse" sneeuw niet aan) en schuift Eric aan in de files. Gelukkig is het al wat later op de ochtend en tegen de tijd dat hij in de buurt van de A27 komt, is het meeste al opgelost.

Iwona en Marcel, bedankt voor jullie gastvrijheid!!



Donderdag, 7 februari 2013.

Ik heb een afspraak voor een echo gemaakt op woensdag 13 februari. Het is dan inmiddels de 29^e dag na de tweede dekking en normaal gezien zou er dan al wat gezien moeten kunnen worden. Om de tijd tussen nu en 13 februari te doden, vertrekken wij maar voor een paar dagen naar het zonnige Andalusië, om bij Guus te gaan kijken. Hè, wat vervelend zeg!! Nou, mooi niet!! Gewoon een paar daagjes genieten van goede Kortharen, patrijzen, zoen en lekker eten.

Dinsdag, 12 februari 2013.

Ons vliegtuig landde om een uur of half acht en toen we rond een uur of negen thuis kwamen en de honden zagen, zagen we het meteen. Luna is ronder geworden!! Niet dikker, maar ronder. Voor ons is de echo van morgen eigenlijk niet meer nodig. Afbellen doe ik natuurlijk niet, dat zou niet netjes zijn. Ik moet er al om negen uur op de stoep staan. Dan zijn ze net open!!

Woensdag, 13 februari 2013.

Zodra de dierenarts het echo apparaat op de buik van Luna plaatste, werden de eerste twee pups al zichtbaar. Zo duidelijk en snel had ik het nog niet meegemaakt. In rap tempo werden er zo wie zo 6 pups met vruchtblaasjes gevonden. Om het allemaal nog even leuker te maken, werd ook bij ieder pupje gekeken of het hartje klopte. Nou, alle zes als een raketje!!

Uiteraard een CD gebrand en de mededeling mee gekregen dat er vast nog wel wat meer pups achter de ribben verstopt lagen. We gaan ons dus opmaken voor opnieuw een aardig groot nest.

Maar wat denken jullie, vandaag heeft niet alleen de echo aangetoond dat Luna zwanger is, madame is zelf ook nog eens jarig vandaag!! Luna is vandaag 8 jaar geworden en neem van mij maar aan, dat ze heerlijk in de watten gelegd gaat worden vandaag!! Deze dag vraagt om speciale aandacht!!



En laten we Archie niet vergeten. Ook hij was vorige week jarig. Op 9 februari werd hij 4 jaar. Proficiat!!

Zondag, 17 februari 2013.

Vandaag was het tijd om een dagje uit te gaan. Het was de eerste activiteit van de vereniging (NVDSK). We vertrekken met Isa en McKenzie richting Noordwijk voor de duin- en strandwandeling. Luna en Devon blijven thuis, samen met Max en Sam. De heren vinden zich inmiddels groot genoeg om op het huis te passen en beloofden dat ze goed voor de dames zouden zorgen. Voor Luna vond ik het eigenlijk een beetje teveel van het goede. Teveel honden, verschrikkelijk uitgelaten natuurlijk, wat bij een korthaar hoort, maar wel met een hoog botsing gevaar. Niet handig voor een zwangere dame. Het weer was prachtig, zeker 40 kortharen en allemaal enthousiaste korthaarliefhebbers.



Ook Joris (v.d –Slotbosse-Heide) was aanwezig met z'n baasjes. Joris is een knappe korthaar geworden, maar heeft zo zijn goede en slechte foto momenten. Geeft niks Joris, we hebben allemaal wel eens zo'n moment.

Super!! Na de wandeling heerlijk op het terras gezeten en gegeten (wat anders) en met zomersproeten weer richting huis.

Donderdag, 21 februari 2013.

Vandaag hebben we maar liefst drie logés gekregen. Jorca, Ike (zoon van Luna en tevens broer van Isa) en River. Het kan nog net, voordat Luna haar rust moet gaan nemen voor het komende nest. De baasjes gaan heerlijk op wintersport en de honden zijn bij ons in goede handen. Voor Sjors is het weer even wennen, maar nadat zij de logés even op hun plek heeft gewezen, paradeert madame weer heerlijk tussen al die honden door en zoekt een warm plekje tussen de honden op het kussen. Bevalt het je niet, dan hoepel je maar op is haar motto.

Ook Luna heeft dit deze week mogen ondervinden. Sjors vond dat zij aan de beurt was voor op het grote kussen, dus er bleef iets anders over voor Luna, dan zich in het kleine poezenmandje te frummelen. Ach ja.....verschil moet er zijn.



Zondag, 24 februari 2013.

Morgen zijn de eerste zes weken alweer voorbij van de zwangerschap van Luna. Nog drie weken te gaan dus. Echt dik is ze nog niet. Haar buikje is nu even rond als haar borstkast, zodat haar strakke lijntje als sneeuw voor de zon is verdwenen. Inmiddels weegt ze al 26 kilo en is haar buikomvang van 55 cm naar 66 cm gegaan. Haar eetlust is ongekend geworden. Kon ik vorig weekend nog de zelf gebakken chocolade cake op het aanrecht laten staan, moet ik nu alles weg zetten. Zelfs de kattenbrokjes zijn niet meer veilig. Ze krijgt inmiddels wel extra voeding, wat ze uiteraard hard nodig heeft, zodat de pups zich goed kunnen ontwikkelen. Daarnaast zit ik me nu te beseffen, dat ik ook weleens vaart mag gaan maken met het bestellen van het één en ander voor straks bij- en na de bevalling. Hup naar zolder dus. Kijken wat er nog ligt en die bestellijst eruit. Eer dat, dat weer binnen is, zijn we weer een week verder. Gaat goed komen, geen paniek, de nesteldrang symptomen zijn er nog niet.

Zaterdag, 1 maart 2013.

Het is toch zo fijn, als het voorjaar eraan komt. En zeker als je in het buitengebied woont. Even niet opletten en de boeren hebben hun velden gegierd, zodat jij met de "stank" zit. Ja, ja, ik hoor jullie al denken, moet je maar niet in het buitengebied gaan wonen. Oké, jullie hebben gelijk, en op zich maakt me die "heerlijke" buitenlucht ook niet uit, maar onze dames hebben heel andere gedachten bij dit soort luchtjes..... Zodra die giertanken op de naastliggende percelen aan de gang gaan, hebben deze velden een enorme

aantrekkingskracht op die kortharen van ons. Ze moeten en zullen er naar toe. Isa, Devon en de logeerhonden heb ik er vandaan kunnen houden, maar ja..... dan zijn er natuurlijk ook McKenzie en Luna nog. Op een onbewaakt ogenblik, toch de sloot over. Jaha, roepen en fluiten als een mafketel, maar komen ho maar!!! De twee dames hadden de grootste lol!! Heerlijk rennen en vooral rollen in die bende. Wat een stank zeg!! Daar zat dus nog maar één ding op.....de twee dames moesten in bad.

Na even te hebben moeten wennen aan het lauwe water, vond McKenzie, dat het eigenlijk toch wel lekker was. Vooral het afdrogen was "kaasje" voor haar.

En ja, dan ons mini kamerolifantje. Luna is wel eens vaker in bad geweest en die kan er eigenlijk altijd enorm van genieten. Vooral nu ze het heerlijke warme water op haar buik voelde, genoot ze zichtbaar. Met haar ogen lekker dicht en hangend tegen m'n arm, vond ze het allemaal wel prima.

Ook de pups hadden het goed naar hun zin in Luna's buik. Je voelt ze nu al goed bewegen en ze zochten duidelijk de warmte van de straal op. Ik vind dat altijd een speciaal gevoel. Van de week was ik nog aan het twifelen, was het een spier die ik voelde bewegen, of waren het de pups. Maar naarmate de week vorderde, wist ik wel beter, het waren duidelijk de pups. Komende week zullen ze kermis gaan maken in Luna's buik en daarna, neemt de bewegingsvrijheid door hun groei en de ruimte waarin ze verblijven, weer wat af. Ik zal eens proberen of ik er een keertje een filmpje van kan maken. Tegen het eind van de zwangerschap kun je nl. momenten hebben, dat de buik van Luna helemaal op en neer gaat als in een golfbeweging. Reuze grappig om te zien. Ik zal m'n best doen.

Maandag, 4 maart 2013.

De logeerhonden zijn weer opgehaald. Luna heeft nu het rijk voor haar alleen. Het wordt ook tijd, want ze gaat haar laatste twee weken in. De keuken moet weer verbouwd worden en eerlijk gezegd zie ik daar een beetje tegenop. Heel die keukenkast weer leeg met al dat servies (en vooral rotzooi; zit achter de deurtjes, zien jullie lekker nooit) en een meter opschuiven naar de andere kant van de klapdeuren. De werpkist is het probleem niet, die staat zo. Ach ja, kijk manlief straks even lief aan en dan zal het wel weer zo gefikst zijn.



Luna groeit gestaag en haar eetlust wordt er niet minder om. Ze weegt nu 27 kilo en haar buikomvang is inmiddels 74 cm. Bijna 20 cm meer geworden dus. Ze beweegt nog prima en vindt het nog heerlijk om te apporteren. Iedere ochtend brengt ze standaard alle los slingerende schoenen en ligt er niets, dan haalt ze, ze gewoon van het schoenenbankje in de bijkeuken.

Haar eten hebben we aangepast en ze krijgt nu puppybrok, gewone brok en vlees. Daarnaast kook ik geregeld runderhart en krijgt ze natuurlijk de nodige kluiven en koekjes. Dus wees niet bang..... madame krijgt genoeg.

Donderdag, 7 maart 2013.

Ja hoor, het is zo ver. De keuken is verbouwd en de werpkist staat klaar. Niet zonder slag of stoot, want toen we de kast van de muur af trokken om door de klapdeuren te verhuizen, bleken er een paar lelijke vlekken op de muur te zitten en kon ik dus naar de winkel om nog even een emmer muurverf en een paar rollers te halen. Allemaal een paar dagen later dan gepland, maar hij staat.

Daarnaast is het de hele week al prachtig weer en zijn de tuincentra wakker geworden uit hun winterslaap en zijn de leveringen begonnen. Eric is een paar dagen op een beurs in Gent, dus ik had m'n handjes vol op de kwekerij. Daarnaast is de bestrating ook nog steeds niet helemaal klaar, dus het is af en toe behelpen om de vrachtwagens geladen te krijgen. Neemt niet weg, dat doordat de weersvoorspellingen komend weekend niet fraai zijn, ze vandaag en morgen extra mankracht inzetten, om het dicht te krijgen. Hebben we straks een mooi stoepje als de pups geboren zijn. De nieuwe baasjes zullen chique ontvangen worden. Sommige weten inmiddels wat voor een bende het hier al een paar maanden is en zullen straks verbaasd staan van het resultaat.

Zaterdag, 9 maart 2013.

Luna vind de werpkist nog niet echt interessant. Ze ligt liever op het dikke kussen ervoor. Sjors uiteraard wel. Ze was er weer als de kippen bij en nestelt zich heerlijk, languit gestrekt op het dikke kleed. Rare poes hebben wij toch!! Dat gaat straks weer wat worden, als mevrouw bij Luna en de pups, de kist in kruipt. Foto volgt, zullen we maar zeggen.

En over foto's gesproken.....volgens mij is m'n fototoestel kapot. Het leek of het aan de batterij lag, maar ik heb inmiddels een nieuwe en die is ook iedere keer zo leeg. Daar wordt deze dame niet vrolijk van!!

Ze weegt inmiddels 29 kilo en haar buik(je) is 75 cm in doorsnede.

Haar ribbenkast is helemaal uitgezet en als je boven op haar rug kijkt, is hij drie keer zo breed. Geen gezicht!!

Ze beweegt nog wel lekker soepel en gaat graag mee naar

buiten. Met z'n tweeën op de weegschaal is een hele heisa. Ik moet haar dan optillen en dat valt niet mee, met die dikke buik. Ach ja, met een beetje kunst en vliegwerk, lukt het nog steeds.



Helaas was m'n optimisme met betrekking tot ons straatwerk wat al te voorbarig. De extra troepen zijn niet gearriveerd en het mooie weer is inderdaad weer omgeslagen in regen. Al met al.....dus niet klaar!! En dat zal komende week ook nog wel niet beter worden. Ze verwachten na de regen, nog wat sneeuw, ijzel en vorst. Ach ja, het zou ook maar eens een keer wel mee zitten met dat straatwerk. Wat maken die paar weken nu nog uit. We zitten er al zo bij sinds eind oktober. Fijn met zo'n witte tegelvoer in huis!!

Maandag, 11 maart 2013.

Het sneeuwt al de hele dag. Ongelofelijk, 11 maart en opnieuw een witte wereld hier in Brabant. McKenzie vindt het geweldig, maar voor Luna hoeft het allemaal niet zo. Ze wil iedere keer weer rap naar binnen als ik haar even mee naar buiten neem. Snel weer lekker languit op haar dikke kussen of in de werpkist. Lekker dicht bij de kachel!! Ze is niet echt actief meer. Alleen voor eten, drinken en een lekkere kluif, wil ze nog wel eens even een stapje extra zetten. En uiteraard 's morgens vroeg moet ze minimaal 4 paar schoenen bij me brengen. Vaste prik!! Ach ja, het worden de laatste loodjes voor haar. Haar buik begint al een beetje uit te zakken en haar flanken worden al wat slanker. De "V" boven haar staart wordt ook al wat dieper. Neemt niet weg, dat madame er al weer een kilootje bij heeft gekregen sinds zaterdag en door het uitzakken van haar buik, is de omtrek inmiddels nu al 79 cm. De pups bewegen nog prima, al zal dat nu langzamerhand wel wat minder worden, doordat ze minder ruimte krijgen.

Komende woensdag is het de 58^e dag en vanaf die datum mogen de pups in principe geboren worden. Liever niet natuurlijk, liever nog een paar daagjes extra in mama's buik, maar hun overlevingskans is dan in ieder geval aanwezig.

Vanaf woensdag gaan we Luna ook extra in de gaten houden en temperaturen. Zodra haar temperatuur een graad daalt voor een korte periode, en daarna weer rap oploopt, dan is de kans groot, dat de bevalling zich aandient. Al met al.....wij zijn er klaar voor, jullie hopelijk ook, nu Luna nog (haha)!!



Luna, 11 maart 2013

Dinsdag, 12 maart 2013.

Ha, mijn fototoestel doet het weer. Eindelijk!! Gerda zonder fototoestel, dat klopt niet helemaal. Snel nog even wat foto's gemaakt van Luna, voordat haar "kn(r)appe" buikje straks weer met de noorderzon vertrokken is. Daarnaast is de pool hier in huize Mulders weer in volle gang. Er wordt druk gespeculeerd over de bevallingsdatum, het aantal pups en de hoeveelheid



teefjes en reutjes. Gaat weer wat worden straks. De prijs is inmiddels in huis en heeft Luna's goedkeuring mogen dragen. Binnen "no time" had ze hem al van mijn bureau gesnaaid en liep er trots mee door het huis. Nou, madame.....als je er dan toch mee aan de haal gaat, kun je ook nog wel even netjes voor de foto poseren. Gelukkig zijn onze kortharen goed getraind en zachtjes in de bek, zodat de prijs onbeschadigd, die nu bovenop de werpkist staat te wachten op de rechtmatige winnaar (ik dus; uiteraard!!).



Ssssssssst, ben een bos aan het omzagen!!!

Een video van de bewegende buik van Luna is nog steeds niet gelukt. Voordat ik goed en wel ingezoomd heb, peerd ze hem er iedere keer stiekem tussenuit of draait ze zich om. Blijft dus nog even bij een belofte, die ik misschien wel eens niet kan inwisselen. Neemt niet weg, dat ik nog een paar dagen de tijd heb, dus wie weet!!