

## Dagboek Floor-Luna vanaf de bevalling 2008.

### Zaterdag, 26 april 2008.

De eerste nacht van de puppies is rustig verlopen. Luna zorgt goed voor haar kroost en ze drinken allemaal prima.

Luna heeft wel wat moeite met Devon. Ze staat niet toe dat Devon te dicht bij de werpkist in de buurt komt. Devon baalt daar als een stekker van, want ze is zo nieuwsgierig en vindt die geluidjes prachtig. Toen Luna even was plassen hebben we Devon even laten snuffelen aan de puppies, zodat in ieder geval de nieuwsgierigheid naar al dat moois bevredigd was. De drang voor Devon om naar de kist te gaan is er nu in ieder geval vanaf.

We hebben gisteren ook de toekomstige eigenaren van de puppies gebeld en helaas een aantal mensen moeten teleurstellen, die op een teefje gehoopt hadden. De teefjes hebben dus al een nieuw baasje gevonden, maar de reutjes nog niet allemaal.

Nou, op dit moment liggen ze allemaal lekker te drinken. Luna heeft ook lekker gegeten en gedronken, dus ik verwacht dat ze binnen "no time" allemaal voor pampus liggen (en ik misschien ook wel).



### Zondag, 27 april 2008.

Deze dag roepen we uit tot nationale Mulders-luierdag. Nu alle hectiek van de laatste dagen een beetje verdwenen is, is het tijd om lekker niks te doen vandaag!!! Eric is met Devon naar de laatste amateur-veldwedstrijd van dit seizoen in België, en Max, Sam en ik hebben lekker het rijk alleen. En volgens mij heeft Luna vandaag dezelfde dagindeling als ons gepland, want ze ligt lekker lui in haar kist, met om haar heen al haar mooie puppies. Zo had ik vanmorgen ook even rustig de tijd om ze eens op m'n gemak te bestuderen. Sommige zijn aartslui en liggen lekker uit te buiken. Andere daarentegen zijn ondeugend en gaan op verkenning in de kist. Het is een prachtig gezicht om ze al buikschuivend vooruit te zien komen. Maar als ze honger beginnen te krijgen, weten ze Luna allemaal zo te vinden. Dan wordt er flink gesnoven met die kleine neusjes en de richting wordt bepaald.

Luna zorgt goed voor haar pups en het is geweldig om te zien hoe een hond kan veranderen van wedstrijd hond in "mamma" hond. Het instinct van een hond is toch iets fantastisch!!!

### **Zaterdag, 3 mei 2008.**

De pups zijn nu een week oud. Ze groeien als kool. De oogjes zijn nog niet open en van de stofzuiger schrikken ze nog steeds niet, dus het gehoor zal ook nog wel niet helemaal ontwikkeld zijn. Wel proberen een aantal pups al op vier pootjes te lopen. Valt nog niet mee hoor. Het lijkt net alsof Luna ze whisky geeft in plaats van melk. Al zwalkend gaan ze door de werpkist, struikelend over elkaar en hun eigen pootjes.

Inmiddels beginnen we de pups al aardig te kennen. Sommige zijn verschrikkelijk lui en vinden alles wel best. Andere zijn altijd haantje de voorste.

Eén van de reutjes is een beetje kleiner dan de rest. Hij wordt geregeld tijdens het drinken aan de kant geduwd door zijn grotere broertjes en zusjes. Maar dat wil niet zeggen, dat meneertje het opgeeft. Nee hoor, het is een echt volhoudertje en gaat gewoon weer in de aanval. Om hem toch wat te ondersteunen, geven we hem af en toe een flesje.

Met Luna gaat het ook goed, ze zorgt goed voor zichzelf en de pups. Je merkt wel, dat ze het werken mist, want als ze maar iets voor je kan apporteren in huis, dan is ze erbij.

Dan wordt het nu eindelijk tijd, om de pups persoonlijk aan jullie voor te stellen. Voor de snoeten parade nodig ik jullie uit om te kijken bij de foto's.

### **Dinsdag, 6 mei 2008.**

De puppies beginnen al een beetje steviger op hun pootjes te staan. Bij sommige zie je dat de oogjes al een beetje open gaan. De kleinste pup uit het nest loopt het snelst en zijn oogjes waren als eerste een beetje open. Het lijkt net of hij je begluurt door die kleine spleetoogjes. Veel zien doen ze nog niet, maar het begin is er.

### **Vrijdag, 9 mei 2008.**

Eén van de puppies blijft achter in de groei. Bij de geboorte was hij niet echt kleiner dan de rest, maar nu wordt het verschil wel te groot naar m'n zin. Het valt me ook op dat hij de tepel makkelijk los laat en dat hij enorm smakt bij het drinken. Z'n tafel manieren zijn niet echt van hoog niveau. Hij had als eerste zijn oogjes open en nu valt het op, dat hij ze niet meer opent. Om zekerheid te krijgen maak ik een afspraak met de dierenarts, om de pup te laten controleren.

### **Zaterdag, 10 mei 2008.**

Inmiddels zijn we het kleine mannetje aan het bijvoeren met de fles. Volgens de dierenarts is er niets aan de hand en is hij gewoon wat kleiner dan de rest. Op één of andere manier slaat hij bij het drinken zijn tong tegen zijn bovengehemelte en komt de tepel er onder terecht in plaats van op zijn tong. Op deze manier krijgt hij dus niet veel binnen en groeit hij slecht. Het is wel een geworstel hoor met dat flesje. Hij snapt er helemaal niets van. We moeten zijn kaakjes met een koevoet open breken (want hij is enorm sterk in zijn kaakjes), dan zijn tong naar beneden duwen, snel de fles erin en heel veel geduld hebben. Maar ..... hij begint aan te komen, en dat was onze missie.

### Maandag, 11 mei 2008.

Een dag die we niet snel zullen vergeten. De oogjes van de puppies zijn nu allemaal goed open. Ze lopen al lekker door de kist en ze beginnen al een beetje op harde geluiden te reageren. Het gaat ze zo te zien allemaal super!! Zelfs ons kleine zorgen mannetje. Hij is weer lekker attent en aanwezig, drinkt de fles goed en is de laatste dagen meer aangekomen dan de laatste week.

Omdat het zo lekker weer is, besluiten we een ijsje te gaan eten met de kinderen in een klein plaatsje iets verder op. Niets vermoedend komen we weer thuis, en zoals gewoonlijk duiken we met z'n allen meteen in de werpkist. We schrikken als we ons kleine mannetje als een lappen popje zien liggen. Meteen gaan de alarmbellen rinkelen. Hij was zo opgeknapt de laatste dagen. Hoe kan dat nou???? Meteen de dierenarts gebeld, oppas voor de kinderen geregeld en op naar de kliniek in Etten-Leur. Het is nl. 2 e Pinksterdag en onze eigen dierenarts heeft geen dienst. De dierenarts onderzoekt de pup en kan geen afwijkingen vinden. Zijn buikje is goed gevuld, zijn hart en longen functioneren goed. Ook aan zijn mondje mankeert niets en zijn tong komt nu goed naar beneden. Tot we zeggen dat zijn oogjes eerst open waren en nu weer dicht gegaan zijn. Met een beetje fantasie en kunst en

vliegwerk krijgt de dierenarts de oogjes weer open. Hij vermoed dat de oogjes een beetje ontstoken zijn en dat de pup daar last van heeft. Het is immers nog maar een klein ventje en een pup kan nog niet veel hebben. We krijgen oogdruppels en antibiotica mee (met een lekker smaakje) en moeten even afwachten.



### Dinsdag, 12 mei 2008.

's Morgens om half zes gaat Eric als eerste kijken bij de pup. Hij is goed opgeknapt en drinkt zijn flesje goed leeg. Als ik de pup om twaalf uur weeg, is hij lekker aangekomen, en zijn, zijn oogjes weer helemaal open. Het gaat hem steeds beter. Hij begint weer wat rond te lopen en eet goed.

We vergeten natuurlijk de andere pups ook niet.

Die groeien als kool. Ze beginnen al wat geluidjes te maken en te spelen. Alles gebeurt nog erg ongecontroleerd, maar het is prachtig om te zien. Er zit zelfs een dame bij, die al een beetje begint te grommen. Ook beginnen de tandjes door te komen en ze doen niets liever dan op je vingers knabbelen.

### Donderdag, 13 mei 2008.

Het is half zes 's morgens en ik neem afscheid voor twee dagen van de puppies (en man en kinderen natuurlijk), want ik moet op cursus in Amersfoort. Ik ga met een gerust hart, want alle puppies zijn goed gezond. Ook het kleine mannetje. Hij eet goed, groeit als kool, is heel alert, en zijn oogjes zijn weer helemaal beter. Als hij mij ruikt, associeert hij dat meteen met eten en laat goed van zich horen. Je kunt zien dat het een echt vechtertje is geworden. Ook drinkt hij af en toe weer bij Luna. Hij laat zich niet meer zo makkelijk door zijn grote broers en zussen aan de kant schuiven en krijgt nu dus

voldoende binnen. Hij is ook de enige die we geregeld los in de keuken aan treffen. Meneer heeft uitgevonden dat als je met je kop over de rand gaat hangen van de kist, dat de zwaartekracht je helpt en dat je er zo uit kunt kukelen. Het wordt dus (nu al) tijd om de uitloop bak aan de werpkist te maken. Mooi klusje voor Eric, als ik er niet ben. Bij deze vast succes schat!!!

### **Zaterdag, 17 mei 2008.**

Vandaag gaat het gebeuren hoor.....eindelijk gaat de site weer aangepast worden met tekst en foto's. Het lag allemaal al lang klaar, maar onze E-mail en Internet heeft er bijna een week uitgeleggen. Landelijke storing. Sorry allemaal.....maar hier konden wij helaas niets aan doen!!! Na twee dagen weg geweest te zijn, zie je pas echt hoe snel puppies groeien. Het worden al echte hondjes. Ze beginnen allemaal al streken te krijgen en er wordt veel gespeelt. De uitloop bak aan de werpkist zit eraan en hun wereld is wat vergroot.

Luna wordt al die aandacht van de pups af en toe wel zat en trekt af en toe lekker haar eigen plan. Maar als het etenstijd is voor de puppies, dan is ze er.

Vandaag was ook de eerste keer dat de puppies, puppy melk op het menu kregen. Gezellig samen rond de trog viezeriken. Geen van allen hadden ze er moeite mee. Sommige zijn al begonnen met hun zwemdiploma in de trog en anderen lieten het zich heerlijk smaken. Eén van de dames was zelfs zo gulzig geweest, dat de helft er weer uit kwam. Morgen haar maar even in de gaten houden en op tijd de kraan dicht draaien!!!!

Eigenlijk zijn we stik trots op Luna. Ze doet het super als mamma!!! Ze zorgt goed voor haar pups en gedraagt zich richting het bezoek als een echte dame. Er zijn al heel wat nieuwe baasjes wezen kijken de afgelopen dagen. Iedereen mag de pups bekijken en vasthouden. Ze vertoont geen enkel afwijkend gedrag dan normaal. Ze is de rust en vriendelijkheid zelve, wil nog steeds door iedereen ook even aangehaald worden, net als altijd. Onze eigen vertrouwde "hanghond". De "o zo" herkenbare Duitse Staande Korthaar!!!

### **Zondag, 18 mei 2008.**

Vandaag hebben de puppies kennisgemaakt met brinta. Ze zijn nu iets meer dan drie weken oud en ik had toch wel wat meer van hun tafelmanieren verwacht. Maar nee hoor, een aantal puppies proberen direct hun zwemdiploma te halen in de brinta, een andere pup vreet zich zo vol, dat het er meteen weer uitkomt, en de rest..... die zorgde ervoor dat de zoi nog groter werd dan het al was en aan het eind van het liedje, zat alles onder de brinta inclusief pups, kleden, wanden en waar het maar terecht kon komen. Hier moet ik dus wat op verzinnen, dit is niet handig.

Toch lijkt het dat de pups het zich goed hebben laten smaken. Ze liggen inmiddels weer fris gewassen, rond en buikig, languit te knorren.

Missie geslaagd!!!

### **Dinsdag, 20 mei 2008.**

Inmiddels beginnen de puppies steeds meer te spelen. Ze rennen door de kist en hangen aan Luna's oren en staart. Ze laat alles gewoon toe en als het haar teveel wordt, smeert ze hem uit de kist. (Groot gelijk, al die kleine tandjes kunnen erg gemeen zijn).

Af en toe hoor je een pup ook grommen of blaffen. Geen gehoor, wat voor een lawaai er uit zo'n klein hondje kan komen.

Vandaag hebben de puppies ook kennis gemaakt met speenvoer (soort pap). Hierdoor drinken ze nu wat minder bij Luna en krijgen ze twee bijvoedingen.

Vanaf nu is het dus twee keer per dag een wasbeurt, want dat speenvoer geeft net zo'n grote bende

als de brinta.

Toch maak ik me wel eens zorgen om Luna. Volgens mij spoort ze af en toe niet.....Kijk maar eens naar onderstaande foto:



#### **Zaterdag, 24 mei 2008.**

Vandaag zijn de puppies voor het eerst naar buiten geweest. Het is mooi weer en er is niet veel wind. Ik heb expres het gras niet gemaaid, zodat ze lekker door het hoge gras kunnen ravotten. In het begin hielden ze me goed in de gaten, maar later gingen ze allemaal op onderzoek uit. Geen van allen waren ze eigenlijk terughoudend. Ook de langskomende tractoren en auto's maakten niet echt veel indruk op ze. Wel kon je zien dat de indrukken die ze opdeden en het lekker spelen, ze moe maakten. Binnen "no time" lagen ze allemaal lekker in het zonnetje, in het gras bij me te slapen. Luilakken!!!! Voor foto's, zie pups 4 weken oud in gras.

Inmiddels zijn de eerste vier weken van de puppies voorbij en hebben de nodige nieuwe baasjes de revue gepasseerd. Ook voor ons is het iedere keer weer spannend, wie er voor de deur staat. Tot nu toe hebben we alleen maar leuke en enthousiaste baasjes gezien. Leuk!!! Het is voor ons belangrijk, dat we een beetje weten waar onze hondjes straks terecht komen. En tot nu toe hebben we daar een heel goed gevoel over. De puppies zullen uitwaaiëren over heel Nederland en er gaat er zelfs één naar Duitsland.

Nog vier weken nieuwe baasjes.....begin het huis maar vast puppie-proof te maken, want ze komen eraan!!!!

#### **Maandag, 26 mei 2008.**

Inmiddels hebben alle pups een nieuw baasje gevonden. Zowel de dames als de heren zijn nu definitief gereserveerd. Het zijn stuk voor stuk allemaal enthousiaste baasjes en het aftellen voor hen gaat nu echt beginnen.

Ook de pups worden nu langzaam gewend aan ander eten. Inmiddels hebben ze 's morgens brinta, 's middags brok (aangelengd met warm water) en 's avonds vlees gemengd met speenvoer. Verder drinken ze nog geregeld bij Luna. Maar dat zal steeds minder worden, als de porties bijvoeding groter worden.

Verder gaan ze geregeld naar buiten en maken ze de keuken onveilig. Want het is natuurlijk veel leuker buiten de kist, dan erin. Ook Devon wordt nu door Luna toegelaten bij de pups en met z'n tielen spelen ze erop los. Daarna is het tijd om uit te rusten en te slapen.

### **Zaterdag, 31 mei 2008.**

Het is mooi weer vandaag en de puppies zitten lekker buiten. Samen met Luna en Devon maken ze de achterplaats onveilig. Luna vindt het inmiddels prima, dat Devon ook met de pups speelt. Waarschijnlijk denkt ze: "Laat die donderstenen maar bij jou aan de oren hangen, dan heb ik er geen last van!!" En geef haar eens ongelijk. De tandjes van de pups zijn akelig scherp en echt van ophouden en voorzichtig doen, hebben ze nog niet gehoord.

De pups zitten inmiddels op vier voedingen. Brinta, brok, karnemelk met brood en vlees. Luna is overdag geregeld buiten de kist voor langere duur, zodat de pups niet de kans krijgen om bij haar te drinken en de melkproductie nu langzaam kan afnemen.

Luna begint op dit moment enorm te verharen en oogt ook een beetje mager. Toch krijgt ze enorm veel eten, zo over de hele dag verdeeld. Dat neemt niet weg, dat al het lekkers wat maar even onbeheerd ergens staat, meteen verdwijnt. Het is gewoon een bodemloze put op het moment. Ze zal het wel nodig hebben, zullen we maar denken.....

Vandaag hebben we de pups ook lekker in het hoge gras met bloemetjes losgelaten. Geen van allen reageerde gedrukt, maar allemaal gingen ze meteen op onderzoek uit. De wind die de bloemetjes en het gras liet bewegen, was genoeg voor de pups om lekker bezig te zijn. Om ze toch nog eens even extra te prikkelen, werd "Harry de huiskwartel" ingezet. Ook dit bleek een leuke nieuwe ervaring voor de pups. Hem achterna zitten is het leukste wat je kunt doen als pup, en af en toe even aan zijn jasje trekken hoort daar ook bij. Maar geen paniek.....Harry zit weer veilig in z'n kooitje, heeft de achtervolgingen overleefd, en geniet nu duidelijk van zijn rust.

De foto's van de pups, die nu vijf weken oud zijn, staan weer op de site. Geniet ervan, dat doen wij namelijk ook. En mocht je er iets over kwijt willen.....het gastenboek staat open.

### **Zondag, 1 juni 2008.**

Vandaag hebben we te horen gekregen, dat het met de gezondheid van één van de nieuwe baasjes niet goed gaat. Wij en met ons, acht kleine korthaartjes, Luna en Devon, wensen vanaf deze zijde Laurens en Annemieke enorm veel sterkte toe de komende periode.

### **Vrijdag, 6 juni 2008.**

Vandaag wordt een spannende dag voor de pups. Ze zijn nu op de kop af zes weken en het wordt tijd voor de derde ontwormingskuur. Op zich is dat niet zo spannend, maar.....het eerste autoritje, het eerste bezoek aan de dierenarts, en de eerste enting staan vandaag ook op het programma. En als klap op de vuurpijl, verwachten we om elf uur ook nog groep 6 van de klas van Max, om de puppies te komen bekijken. Als ze dat maar overleven!!!!

Laten we bij het begin beginnen.

De ontwormingskuur staat als eerste op het program. De pups worden gewogen en al smakkend wordt de ontwormingskuur goed door alle pups opgegeten. Missie één is gelukt!

Klokslag elf uur staan de beschuiten met muisjes en de ranja klaar voor missie twee. We horen de schoolkinderen in de verte al aan komen op de fiets. Reken maar dat, dat gezellig gaat worden. De pups zijn lekker buiten en wennen langzaam aan het naderende geluid. Als de kinderen rond het hek van de pups tevoorschijn komen vinden ze het eigenlijk alleen maar interessant en bedelen allemaal om een knuffel. Nou, dat is geen probleem, want met dertig kinderen, zijn er voldoende knuffels om

uit te delen. Er wordt lekker gespeeld met de pups, ze worden van alle kanten geknuffeld en er is aandacht voor iedereen. Maar.....na een half uur zijn de pups echt op. Ze kruipen één voor één allemaal lekker in hun mandje en groep 6 gaat op de fiets weer richting school.

Juf Nancy en groep 6.....Hartstikke bedankt voor jullie leuke bezoek. De puppies hebben enorm genoten (en wij lekker ook).

Om half twee is het tijd voor missie drie. Alle pups gaan in de bench achterin de auto en op naar de dierenarts. Daar worden ze allemaal goed bekeken, krijgen hun spuitje, en hun paspoort. Op de terugweg wordt het wat warmer in de auto en als we de achterdeur van de auto thuis openmaken, zien we de pups voor het eerst hijgen. Ze weten geen raad met hun tongetjes, en het is een prachtig gezicht, hoe ze ieder op hun eigen manier controle proberen te krijgen over dat rare lapje vlees, wat buiten hun bekkie hangt. Jammer dat daar nou geen foto's van zijn te maken.

Maar, het is genoeg geweest voor vandaag. De rest van de dag krijgen de pups vrij en liggen lekker buiten in de mand, of rommelen wat met het speelgoed.

Inmiddels hebben wij ook contact gehad met Laurens en Annemieke en het blijkt, dat de gezondheid toch de nodige aandacht gaat vragen de komende periode en we hebben samen besloten om de gereserveerde pup te annuleren.

Voor deze pup gaan we dus op zoek naar een nieuw baasje.

### **Zaterdag, 7 juni 2008.**

Vandaag wordt het eerste reutje gekozen. Spannend!!! Dit reutje gaat in het veldwerk gebruikt worden en we zijn erg nieuwsgierig of de nieuwe baasjes hetzelfde hondje gaan kiezen als dat wij zouden hebben gekozen als we een reutje hadden gehouden. De pups worden goed bekeken en na de koffie gaan drie pups die de eerste selectie door zijn gekomen mee naar het grasveld. Om de keuze nog duidelijker te maken, wordt ook nu weer "Harry de Huiskwartel" ingezet. Wat zijn het toch een donderstenen hè... Ook nu wordt Harry weer achter zijn jasje aan gezeten en de pups hebben de grootste lol.

Uiteindelijk valt de keuze op "pup donkergroen". Dit had ook onze keuze geweest. Leuk!!

Inmiddels heeft "pup donkergroen" ook zijn nieuwe naam gekregen. Wij wensen "Ike" veel geluk en werkplezier toe bij zijn nieuwe baasjes en wij hopen hem zeker tegen te komen op de veldwedstrijden.

### **Zondag, 8 juni 2008.**

Vandaag is de "Clubmatch" in Soest. Eric heeft oppasdienst voor de puppies en ik ga er lekker samen met Devon, Max, Sam, Henny en Hasel naartoe. Het is schitterend weer, maar voor de honden eigenlijk iets te warm. Devon komt vandaag uit in de gebruikshondenklasse en ik ben benieuwd wat haar beoordeling gaat worden. Ze is inmiddels redelijk uitgezwaard en weer redelijk aangekomen, na haar veldwerkseizoen en ze ziet er goed uit (vind ik). Eens kijken wat de keurmeester ervan vindt. Nou, het bleek dat hij het met me eens was, want mevrouw werd derde geplaatst met een Uitmuntend!!!

Ook Henny en Hasel doen het goed vandaag, want Hasel wordt eerste geplaatst met een Uitmuntend in de Jeugdhondenklasse. De baasjes zijn zeer trots en tevreden en we gaan met een goed gevoel naar huis.

Thuis aangekomen is reutje nummer twee gekozen. De keuze is gevallen op "pup oranje". Op dit moment de schoonheid van het nest. Ook met deze reu gaat lekker gewerkt worden op KNJV-gebied. Lekker samen met de baas leuke dingen doen, maar vooral apporteren. Ook deze pup heeft zijn nieuwe naam gekregen: "Ice".

Wij wensen Ice en zijn nieuwe baasjes heel veel succes en ook hem hopen wij zeker tegen te komen op de KNJV-proeven.

**Dinsdag, 10 juni 2008.**

Het is vandaag warm. Voor de pups hebben we een bak met water neergezet, waar ze lekker in kunnen poedelen. Sommige zijn nog wat voorzichtig en proberen het eerst met één pootje maar er zijn erbij, die gaan er vol in. Je ziet ze gewoon genieten. Verder zijn ze vandaag erg lui. De warmte speelt hen duidelijk parten. Dit hebben ze nog niet mee gemaakt, en je ziet dat ze eraan moeten wennen. Als de zon te warm wordt gaan ze lekker onder de parasol. Zo slim zijn ze al. Ondertussen is vandaag weer een pup gekozen. De keuze is ditmaal gevallen op "pup rood". Hij heeft de mooie naam Indi gekregen. Deze pup gaat ver weg (185 km) richting het noorden. Ook deze baasjes wensen we een fijne toekomst toe met Indi. Deze anderhalve week zullen we hem nog extra knuffelen, daarna is hij van jullie!!



De puppies vermaken zich prima buiten. De wind die een klein blaadje meeneemt, is al genoeg om tien minuten mee te spelen. De twee meiden van het nest hebben de regie in handen. Samen lokken ze de reutjes uit om te komen spelen. Daar krijgen we onze handen aan vol aan die twee. Zelfs de meest brutale reu gaat op zijn rug voor deze twee dames.

Vanavond is ook het vierde reutje gekozen. Het is "pup kobalt blauw" geworden. Ook deze pup heeft een mooie naam gekregen: Ilan Hero. Hero gaat een fijn leven tegemoet. Samen met zijn baasje mag hij lekker op jacht. We hopen dat Hero een fijne huishond zal worden voor het gezin en een top maatje voor zijn baasje tijdens de jacht. Heel veel geluk en jachtplezier samen!!!

**Donderdag, 12 juni 2008.**

Luna en Devon hebben stiekem de poort open gekregen richting onze achtertuin. Wat niet iedereen weet, is dat daar een grote vijver ligt. Luna en Devon vinden dit de meest fantastische plek rond het huis en dabberen er vrolijk op los in die vijver. Wat ze even vergeten zijn, is dat er ook nog 8 pups door die poort mee komen als hij openstaat. Gelukkig zag Eric het allemaal gebeuren en wachtte met spanning af hoe dit ging aflopen. Eerst werd er veelvuldig gedronken en gespetterd, maar toen vond één van de dames, dat ze toch haar "brinta" zwemdiploma maar eens in het water uit moest proberen. En wat blijkt.....ze kan inderdaad zwemmen. Na wat gespartel draaide zij zich netjes om en krom weer op de kant. Als een getrainde zwemster, schudde zij zich lekker uit en ging gewoon door met haar spel. Nou jongens.....bang voor water zijn deze hondjes echt niet.

**Vrijdag, 13 juni 2008.**

Vandaag is het vrijdag de dertiende. Deze dag kunnen we toch niet zomaar voorbij laten gaan, want die komt niet zoveel voor. Wat jullie nog niet weten, is dat de teefjes als eerste een nieuw baasje hadden gevonden. Eén teefje gaat tijdelijk naar Hoorn, maar als het huis van haar nieuwe baasje in



Duitsland klaar is, zal ze daar naar toe vertrekken. Als rasechte Duitse Staande Korthaar, zal zij zich daar prima op haar plaats vinden. Haar mooie naam zal Isis worden. Het tweede teefje blijft bij ons. Zij zal samen met Luna en Devon opgroeien en lekker met ons gaan werken. Eerst gaat ze gewoon mee naar de puppy cursus, net als als iedere andere jonge hond. Lekker socialiseren en spelen met andere honden en mensen. Daarna gaat ze samen met Eric trainen voor de veldwedstrijden. Ondertussen leer ik haar apporteren en breng er een licht appèl op. Al met al weer een spannende en drukke tijd, zowel voor de pup als voor ons. Zondag, wordt het vijfde reutje gekozen. En dan zijn alle gereserveerde reutjes besproken. Maandag komt de chipper en dan zullen de namen definitief aan de hondjes gekoppeld worden. Het laatste reutje van de zes heeft nog geen nieuw baasje gevonden. Maar ook hij vind er vast nog wel één. En totdat hij gekozen is, blijft hij lekker bij ons en krijgt gewoon de aandacht en de liefde die hij nodig heeft.

### **Zaterdag, 14 juni 2008.**

Vandaag is een verdrietige dag. We hebben te horen gekregen, dat op dertien jarige leeftijd, oma en groot-oma Angel van de Slotbosse-Heide rustig is ingeslapen. Wij wensen Sjef en Hennie heel veel sterkte en wensen Angel de rust en de vrijheid die zij verdient in de eeuwige jachtvelden.

### **Zondag, 15 juni 2008.**

De laatste pup die gereserveerd was, is vandaag gekozen. Was wel spannend hoor!! Beide pups die nog over waren, zijn eigenlijk allebei tophondjes. Een moeilijke keuze, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op "pup licht blauw". Zijn naam wordt Ian Fro en Ian vertrekt richting Amsterdam. Ook Fro komt in een warm nestje terecht met twee enorm enthousiaste baasjes. Binnenkort mag hij al mee op vakantie naar Frankrijk, wat wil een pup nog meer!!! Daarnaast is het baasje van Fro een honkbal speler en dan heb je in huize Mulders toch wel een streepje voor hoor. Vooral bij Sam!! Al met al hebben nu bijna alle pups een nieuw baasje gevonden behalve één reutje. "Pup lichtgroen" zoekt nog een baasje. Zijn ondeugende naam is Izzi. Hij is ondeugend, alert, levenslustig, ondernemend en doet zeker niet onder voor de rest.



### **Maandag, 16 juni 2008.**

Vandaag is weer een spannende dag geweest voor de pups. De chipper is geweest. De hondjes zijn nu definitief aan de namen gekoppeld en hun baasjes. De stoere mannen lieten niks merken, maar de twee dames waren het er duidelijk niet mee eens. Al spartelend hebben ze toch het zetten van de chip moeten ondergaan. Helaas dames, ook jullie hebben er niet aan kunnen ontkomen. Binnen een kwartiertje waren alle pups gechipt en bleef ik achter met een berg aan papier werk. Jeetje.....dat werd dus nog even voor me doorwerken. Gelukkig is het voor een goed doel!!!

Inmiddels hebben alle pups een naam gekregen en wij stellen met trots aan u voor:

de mannen: Indi, Ice, Ike, Ian Fro, Izzi en Ilan Hero

de dames : Isis en Isa

Deze week zullen er foto's van de pups met hun namen op de site geplaatst worden. Dus baasjes.....ze komen eraan!!!

### **Donderdag, 19 juni 2008.**

Het is bijna zover. Nog twee nachtjes slapen en de eerste pup gaat weg. We beginnen ons er langzaam op in te stellen, maar eigenlijk kunnen we ons er nog niets bij voorstellen. Het is nog steeds leuk om al die enthousiaste koppies omhoog te zien komen, als je eraan komt. Altijd vriendelijk en in voor een kroel of stoeipartij. Maar op dit moment is het ook enorm opletten met de pups. Er hoeft maar een deur of een hekje op een kiertje te staan en ze proberen hem al te smeren. Ze zijn zo vlug als water en zo glad als een aal. Als er vriendjes van de kinderen komen spelen, controleren Max en Sam iedere keer of ze alles wel goed dicht hebben gedaan en er wordt standaard gezegd.....geen veterschoenen aan, want de pups zijn enorme cracks in het losmaken van je veters. Het is een leuke ervaring om de betrokkenheid van de kinderen zo te zien. Ook zij zullen het vast zwaar krijgen de komende periode. Maar....we blijven niet met lege handen achter. Isa blijft bij ons en totdat Izzi een nieuw baasje heeft gevonden, hebben we aan deze twee rakkers onze handen vol. Inmiddels hebben we ook alle hondjes in hun laatste fase bij ons op de foto gezet. Niet iedere pup wilde voor de show foto al netjes blijven staan, maar met de fazanten vleugel wisten ze allemaal wel raad. Kijk maar snel in het foto album, dan stellen wij het I-nest 2008 met naam aan jullie voor. Veel plezier met het bewonderen van al die mooie puppies!!!

### **Vrijdag, 20 juni 2008.**

Nog één nachtje slapen en de eerste pup gaat weg. Vandaag is hij extra geknuffeld door het hele gezin en heeft toch wel een streepje deze dag. Nu kan het nog!!

### **Zaterdag, 21 juni 2008.**

Ja, hoe gaan we dat uitleggen vandaag.....Toen wij gisterenavond laat thuis kwamen van een vergadering, kregen we een vaag vermoeden, dat er niet alleen kranten en pups in de uitloopkist lagen, maar ook nog niets anders. Op één of ander manier was de set met papieren en informatie voor de baasjes van Indi (de pup die vandaag weg ging) van de werpkist gevallen en in de uitloopkist terecht gekomen. Mochten jullie je daar geen voorstelling van kunnen maken van hoe dat er nog uitzag met 8 pups in diezelfde kist dan hier een lichte impressie. Op dit moment zijn de pups nog niet zindelijk en papier is leuk om te verscheuren en papier lijkt ook op kranten, dus.....wat hebben we tot nu toe van het baasje geleerd.....als je hoge nood heb, dan doe je dat op de krant, en in dit geval op de officiële papieren. Gelukkig moeten deze papieren doorgestuurd worden naar de Raad van Beheer en worden de originele nog geretourneerd en gaan die pas naar de nieuwe baasjes. De Raad van Beheer zal in dit geval een registratie formulier met een luchtje ontvangen en jullie als nieuw baasje een fris document. Gelukkig maar!!!! Bij deze.....nogmaals sorry, al is de werpkist nog zo hoog, daar leggen we geen officiële papieren meer op!!

### **Zondag, 22 juni 2008.**

Vandaag zijn Ian Fro en Ike naar hun nieuwe baasjes vertrokken. De rest van de pups ligt nu heerlijk in de zon bij te bruinen en het lijkt net of ze, de drie vertrokken pups niet missen. Ben ook wel

benieuwd naar Luna's reactie. Zou zij het door hebben, dat er een aantal pups ontbreekt? We zullen het vanavond zien. Nu laten we haar nog lekker bij Devon in de grote ren. Kan ze lekker haar eigen ding doen en laten de pups haar tenminste even met rust.

Acht weken geleden hadden we 8 prachtige kleine pups, inmiddels zijn er nog maar 5 bij ons. Het is allemaal snel gegaan. Gelukkig komen ze allemaal bij enthousiaste baasjes terecht. Wij wensen dan ook ieder nieuw baasje een heel fijne toekomst het hun pup.  
Zorg goed voor ze, dan zijn het vrienden voor het leven!!!

### **Zaterdag, 28 juni 2008**

Vandaag gaat Isis weg. Ze is een pittige mooie dame geworden met één wit voetje, en we zullen haar missen. Het is tot het moment dat de chipper kwam en nog steeds, een hele moeilijke keuze voor ons geweest om een keuze te maken tussen de twee teefjes. Beide waren alert, neusje in de wind, ondernemend, zelfs een tikkie brutaal, maar vooral lief. De reutjes hadden niets te vertellen bij deze twee dames en lagen geregeld op hun rug.

We zijn blij dat Isis bij enorme enthousiaste baasjes terecht komt en dat ze in de toekomst al de ruimte krijgt die ze verdient.

Ook is vandaag nichtje "Hasel v.d. Slotbosse-Heide" Jeugdwinster geworden op exterieur gebied. Knap gedaan Hasel!!! Al luister je niet altijd even goed....je bent wel een knappert!!

### **Zondag, 29 juni 2008.**

Vandaag wordt het weer een drukke dag. Vanmorgen wordt Ilan Hero opgehaald en vanmiddag gaan we Izzi Solon naar zijn nieuwe baasjes brengen. Ilan Hero gaat lekker samen met zijn baasje op jacht als hij voldoende onder appèl staat. Dus Ilan Hero.....doe je best, des te sneller mag je de fazanten en hazen bij de baas brengen!!

Inmiddels zijn we er ook achter, dat Ilan Hero de gulzigaard van het nest blijkt te zijn geworden. Met zijn 8950 gram is hij op dit moment de zwaarste pup!!

En Izzi.....ja, die had toch wel een speciaal plekje bij ons hoor. Eigenlijk hadden we ons er al stiekem een beetje op ingesteld dat hij misschien wel zou blijven. Samen met Isa. Er zijn op dit moment zoveel pups die op een baasje zitten te wachten, de vakantie periode komt eraan en de vraag naar teefjes is nog steeds groter dan naar reutjes. Toch is het beter zo. Izzi Solon krijgt twee enthousiaste baasjes, die lekker met hem op KNJV-cursus gaan en krijgt zo de volledige aandacht die hij verdient. En wij.....wij blijven achter met nog twee pups. Isa en Ice. Ice gaat volgende week naar zijn nieuwe baasjes en blijft lekker in de buurt wonen.

### **Maandag, 30 juni 2008.**

Wel vreemd hoor. Als we nu 's morgens beneden komen heerst er geen complete chaos meer. Het gedrentel van twee volwassen honden en acht pups is voorbij. Gelukkig hebben we het afscheid nemen van de pups langzaam kunnen afbouwen.

Voor Isa en Ice staat er vandaag iets minder leuks op het programma. Het is weer tijd om naar de dierenarts te gaan. Dus in de auto met die twee. Ice mag ook mee, de bofkont, want ik vindt het belangrijk dat ook hij zijn spuitjes op tijd krijgt. Vandaag worden ze ook weer gewogen en nagekeken. Naast hun gewone enting krijgen ze ook een neusspray tegen kennelhoest. Dit laatste vinden ze beide niet echt leuk. De spuit viel daar en tegen wel weer mee en de twee dappere korthaartjes gaven geen krimp. Beide pups kregen complimenten van de dierenarts over hun prachtige glanzende vacht. De gezondheid straalde ervan af werd er gezegd. Dit baasje ook weer trots en blij natuurlijk,

want ook voor mij is het iedere keer weer spannend.

Toen we de spreekkamer uitkwamen, kwamen we twee draadhaar pups tegen. Geweldig!!! Eindelijk weer even het gevoel van chaos. Vier pups los in de wachtkamer (er was toch niemand) en even lekker keten!!! Dat is nou jammer hè, dat je dan geen fototoestel bij hebt.

Na het afbreken van de wachtkamer bij de dierenarts was het weer tijd om naar huis te gaan. Isa en Ice gingen weer braaf de auto in, in de bench, geen gepiep en geklier, maar als brave hondjes lekker liggen en je kontje laten rijden. Thuis gekomen hebben ze nog een ontwormings kuur gekregen en zoals het hoort, liggen ze nu lekker voor pampus op een kleedje en genieten van het mooie weer.

### **Dinsdag, 1 juli 2008.**

Het is warm vandaag. Isa en Ice zijn super lui en verwisselen een kort slaapje in de zon met een lange pauze in de schaduw. Ze maken dankbaar gebruik van de bak met water en liggen er geregeld languit in. Deze twee korthaartjes zijn echt niet bang voor water!! Gelukkig maar, want als ze straks getraind gaan worden voor KNJV en de jacht, zullen ze ook het water in moeten. Bij deze twee zal dat geen probleem worden. Jong geleerd is oud gedaan zullen we maar zeggen.



### **Vrijdag, 4 juli 2008.**

De zomervakantie is begonnen!! De kinderen zijn vanaf nu lekker zes weken vrij en Isa en Ice hebben de tijd van hun leven. Zoveel aandacht....wat wil een pup nog meer. Spelen, kroelen, wandelen, gedragen worden.... Niks is te gek. Er wordt zelfs al gesproken over beneden logeren bij de pups. Nou, daar moet deze mama toch nog even over nadenken hoor!!!

Over een paar dagen gaat Ice ook naar zijn nieuwe baasjes. Dus ook van hem kunnen we nog maar heel even genieten.

Dit weekend zullen we de werpkist en de uitloopkist ook maar eens gaan afbreken, dan kan de keuken weer in oorspronkelijke staat hersteld worden. Buiten het gordijn dat ze bijna met plug en al van de muur afgetrokken hebben, is er verder niets gesloopt. Toch netjes van die korthaar bende. Zal straks wel een leeg gezicht zijn. Toch voelt het goed. Alle pups hebben een leuke nieuwe omgeving gevonden met fijne baasjes. De berichten die we horen, zijn allemaal positief. De pups eten goed,

worden al redelijk zindelijk en gedragen zich zoals een nette pup dat hoort te doen. Sommige zijn zelfs al op puppy cursus geweest. Super!!!!

### **Maandag, 7 juli 2008.**

Inmiddels heeft vanmiddag pup Ice ons ook verlaten. Ook hij heeft een ontzettend fijn gezin gevonden. Zal wel wennen voor hem zijn, zo zonder Isa, maar er zit daar een super maatje op hem te wachten. Wij hopen dat "Freek" en Ice goed met elkaar op kunnen schieten, en dat de nieuwe baasjes kunnen genieten van hen samen.

Isa vermaakt zich inmiddels prima met Luna en Devon. Zich nog van geen kwaad bewust, dat ze vannacht alleen in de bench zal liggen. Zal mij benieuwen. Toch is het wel mooi om te zien, dat Luna, Isa compleet accepteert en beschermt. Op één of andere manier weet ze dat Isa van haar is. Isa mag zelfs uit haar voerbak mee-eten en samen met haar in haar hondenbak slapen. Dat heeft Devon als pup nooit gemogen.

### **Woensdag, 9 juli 2008.**

Wij denken dat het vandaag een mooie dag is, om het dagboek van het I-nest 2008, de puppies van Floor-Luna en Paco, af te sluiten. Alle pups hebben een goede plek gevonden met super baasjes!!! Tot nu toe horen we alleen maar goede berichten, en stiekem zijn we daar trots op. De pups doen het allemaal goed en dat is fijn om te horen. Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel succes met hun nieuwe hondjes. Geniet van hun ondeugendheid en hun speelsheid, maar ook van hun trouw. Behandel ze goed, dan zullen ze ook goed voor jullie zijn. Wij hopen jullie in de toekomst nog eens tegen te komen. Gewoon zomaar, of op een wedstrijd. Laat af en toe nog eens wat van jullie horen, van jullie belevenissen en ervaringen. En foto's zijn natuurlijk altijd welkom.

Groetjes en heel veel succes met jullie pup!!!!!!

*Eric, Gerda, Max en Sam  
En een poot van Luna, Devon en Isa*