

Floor-Luna, veldwerkseizoen najaar 2008.

Dinsdag, 17 september 2008.

Vandaag zijn Eric en Luna aan de beurt. Het veldwerkseizoen is begonnen en we gaan op weg naar Philippine. Het is prachtig weer en later op de ochtend neemt de wind wat toe en zijn de condities uitstekend.

Dit wordt de eerste wedstrijd voor Eric en Luna in de "Open Klasse" en de spanning is toch wel te voelen. Helaas treffen Eric en Luna een bietenveld met enorm veel haas. Bij de eerste haas is Luna goed af te stoppen en door te sturen, bij de tweede haas gaat het al een stuk minder makkelijk en gaat het ten koste van haar kophouding. Haar neus is niet meer in de lucht, maar aan de grond. Helaas blijft het niet bij twee hazen en nummer drie komt ook nog even kijken. Ook nu is Luna nog af te stoppen, maar het lijkt wel of haar neus vastgeplakt is aan de grond. De keurmeester toetert terecht af en helaas krijgt Luna in de middag geen tweede kans meer. Jammer, maar drie hazen zijn echt nog teveel voor haar. Volgende keer beter.

Sjef en Ezra hadden meer geluk en haalden een welverdiende "Eervolle Vermelding"

Zaterdag, 20 september 2008.

Opnieuw mag Luna aan het werk vandaag. Devon is aan het uitrusten van de KNJV perikelen en blijft lekker thuis. Eric heeft samen met Luna een veldwedstrijd in Vezon (België), vlakbij de Franse grens. Dit is een "Amateur-CAC" wedstrijd en is te vergelijken met een gewone CAC-wedstrijd in Nederland. Ook vandaag is het weer prachtig en vanuit Nederland zijn we stevig aan het duimen. Rond het middag uur wordt ik door Eric gebeld, dat hij later in de middag voor een tweede loop mag terug komen, omdat Luna een prachtig parcours heeft laten zien in de bieten, maar nog geen wild heeft gehad. Dat wordt dus nog spannend.

Ook de tweede loop leverde geen wild op, maar omdat de keurmeester zo te spreken was over Luna, wordt er een derde loop geregeld, op een veld waar 100% zeker wild aanwezig is. Dit veld was een lange smalle strook, waar allemaal voerderkorven hangen voor fazanten en patrijzen. En ja.....geen wild is geen succes, maar teveel wild kan ook teveel zijn. Luna was door de eerste twee lopen zonder wild waarschijnlijk zo opgefokt, dat het overvloed aan fazanten funest was. Ze besloot de fazanten zelf maar te gaan halen en kon niet meer op het baasje wachten. Jammer, jammer, jammer..... Volgende keer beter.

Maar de complimenten van de keurmeester over haar passie, kracht, kophouding en manier van jagen, maakten deze dag toch nog een beetje goed.

Op naar de volgende wedstrijd volgende week in Ploegsteert, België.

Vrijdag, 26 september 2008.

Om fris en goed uitgerust aan de wedstrijd te beginnen, zijn we gisteren al afgereisd naar Ploegsteert. Op het verzameladres van de wedstrijd kun je ook overnachten en we hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Lekker eens een keer niet voor dag en dauw op pad, maar gewoon relaxed opstaan en ontbijten. Het weer ziet er goed uit, de velden zijn mooi en wild genoeg. Luna laat twee prachtige lopen zien, maar komt helaas niet onder wild. Ook hier is de keurmeester goed te spreken over haar gedrag in het veld en haar kophouding. Met als gevolg een derde en nog een vierde loop. Nog steeds geen wild..... Eric vind het genoeg en trekt Luna terug uit de wedstrijd. Het is welletjes geweest, we gaan terug naar Nederland.

Zondag, 5 oktober 2008.

De laatste veldwerk wedstrijd van het seizoen voor Luna. Vol goede moed en bepakt en gezakt vertrekken we incl. honden en kinderen naar Waterloo, België. Eens kijken of wij de slag bij Waterloo wel kunnen winnen. Napoleon had minder succes!!

Het is een grote wedstrijd. Er zijn twee IT-wedstrijden en één amateur-CAC wedstrijd. De velden zijn glooiend en groot, maar de regen komt voor de verandering weer eens met bakken uit de hemel. De honden hebben het er moeilijk mee. De condities zijn niet gemakkelijk, maar er is voldoende wild voor de meeste honden. Maar ook dit keer heeft Luna pech. Voldoende lopen gehad, maar weer geen wild. En ja.....zonder wild kun je niet scoren. Dan kun je nog zo mooi lopen en je best doen, het is niet voldoende.

Zo zie je maar.....soms heb je dikke pech en is het seizoen voorbij zonder dat je ook maar één kwalificatie gelopen hebt. Dan kan de hond nog zo'n mooi parcours afleggen en een mooie kophouding hebben.

Inmiddels zijn we er wel achter, dat het vaker niets dan iets is, in het veldwerk. Maar gaan we stoppen.....NEE natuurlijk niet!! Het is veel te mooi en te leuk om een korthaar aan het werk te zien. We gaan gewoon door met trainen en volgend voorjaar zijn we er weer.

