

Wereldkampioenschappen Frankrijk 2008.

Vrijdag, 10 oktober 2008.

Inmiddels zijn we weer een week verder en zijn de veldwerk wedstrijden voor Luna afgelopen, maar nog niet voor alle honden. Dit weekend vindt het Wereldkampioenschap Duitse Staande Korthaar plaats in Frankrijk. En dat willen we natuurlijk niet missen!



Een heel weekend mooi weer (25° C), met alleen maar "top" kortharen. Een unieke kans om onze kennis te vergroten, contacten te leggen en op ons gemak uit te kijken naar een mooie reu voor Devon. Ook Dominique Vessella (de fokker van Paco de la Mare à Pilar) is aanwezig. Het is een leuk weerzien en vol trots laten we natuurlijk Isa bewonderen. Zaterdag ochtend, worden de teams met hun honden voorgesteld en volgt er een exterieur keuring. Na de middag beginnen de eerste

wedstrijden en genieten we van de hoge kwaliteit van de kortharen. Helaas vandaag geen kwalificatie voor het team van Nederland.

Zondag vond de "Prix d'Excellence" plaats. Aan deze wedstrijd mogen ook honden mee doen die zich niet voor de wereldkampioenschappen geplaatst hadden. Doordat er vandaag ook andere kortharen mee mochten doen, was het verschil in kwaliteit goed te zien. Vooral de "koppel", waar alleen kampioenen mogen lopen maakte grote indruk op ons. Wat een power, wat een passie.....geweldig!! Daar kunnen wij alleen maar van dromen.

Vandaag had Nederland meer geluk en behaalde Roland de Jong met Milano een 3 e Uitmuntend. Super!!! Helaas telt dit niet mee voor het wereldkampioenschap, maar de kwalificatie is er.

Maandag ochtend was de tweede dag van de wereldkampioenschappen. Opnieuw kregen alle honden de kans om zich te kwalificeren. We hebben deze dag ook weer heerlijk kunnen genieten van al dat moois. Tijdens de barrage aan het eind van de ochtend, werd er beslist welke korthaar de wereldkampioen werd. Nou.....wat mij betreft hadden ze allebei gewonnen. Maar ook hier kan er maar één de winnaar zijn . Uiteindelijk is het "Vanille de Pied du Mont" geworden.

Wat een ervaring zo'n wereldkampioenschap. Alleen maar kortharen en korthaarliefebbers. We hebben onze ogen uit gekeken. Dat wordt nog hard werken voor ons om ook maar een beetje bij dat niveau in de buurt te komen. Maar ach....we hebben de tijd en zolang we het leuk vinden en de honden er ook van genieten.....Wie weet!!

